



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ,  
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ  
Β. ΠΛΑΥΛΟΥ 2 - Λ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝ ΛΗ (ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΣ  
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ) - 16673 ΒΟΥΛΑ

Τηλ. 2109658849 **e-mail:** imgl@hotmail.gr **διαδίκτυο:** www.imglyfadas.eu

Αρ. Πρωτ. 199

Ἐν Βούλᾳ τῇ 6ῃ Απριλίου 2023

Πρός τόν  
Ιερό κλῆρο  
καὶ τόν εὐσεβῆ λαό  
τῆς καθ' ἡμᾶς Τεοῖς Μητροπόλεως

## ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2023

Ἄδελφοί μου ἀγαπητοί,

**ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!**

«Ἀναστάσεως ἡμέρα καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει», διότι «Πάσχα Κυρίου» σήμερα. Ο Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας, «ὁ ὁραῖος κάλλει παρά τούς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων», ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ παθών καὶ σταυρωθείς γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους καὶ γιὰ τὴν σωτηρία μας, ΑΝΕΣΤΗ! ΑΝΕΣΤΗ ἐκ νεκρῶν!

«Ἐκ τοῦ τάφου δικαιοσύνης ἡμῖν ἔλαμψεν ἥλιος! Άπο τόν Πανάγιο καὶ Ζωοδόχο Τάφο ἀνέτειλε ἡ ὄντως ζωή. Τά “πάντα” πλέον “πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τά καταχθόνια”. Τό ἀνέσπερο φῶς τῆς Θείας Ἐγέρσεως ἐφώτισε ὀλόκληρη τὴν κτίση. Ξεχύθηκε ἀπό τό ζωοποιό μνῆμα καὶ ἀστραψε ἐπάνω σὲ ὅλη τὴν γῆ. Καταλάμπουντε τούς οὐρανούς καὶ

στήθη

περιέλαμψε τὰ ύποχθόνια, τὸ σκοτεινό βασίλειο τοῦ θανάτου. Τὸ σήμερα δὲν εἶναι πιά ὅπως τὸ χθές. Η Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ τέμνει τὴν ίστορία τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου. Ὁμως, τό παράδοξο εἶναι, ὅτι δὲν τὴν χωρίζει, ἀλλὰ τὴν ἐνώνει, δίνοντάς της νόημα καὶ προοπτική.

«Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν!» Σημαίνουν χαρμόσυνα οἱ καμπάνες τῶν Ναῶν μας καὶ διακηρύσσουν τό μοναδικό καὶ ἀνεπανάληπτο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως. Διακηρύσσουν, ὅτι ὁ θάνατος νικήθηκε κατά κράτος ἀπό τὸν Ἀναστάντα ἀρχηγό τῆς ζωῆς, διότι μέ τὴν Ἔγερσι Του «θανάτῳ θάνατον ἐπάτησε». Τό σκοτάδι τοῦ θανάτου καὶ τὸ κάθε σκοτάδι τοῦ κόσμου διελύθη. Κι ἐμεῖς πανηγυρίζουμε αὐτήν τὴν νίκη τῆς πίστεως, κρατώντας ἀναμμένες τίς λαμπάδες μας, σάν σύμβολο τοῦ φωτός πού ἔξηλθε ἀπό τὸν Πανάγιο Τάφο.

«Ἀνέστη ὁ Κύριος ὄντως! Οἱ Μυροφόρες γυναῖκες, οἱ πρῶτοι μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως, πού ἦλθαν λίαν πρωΐ τῆς «μιᾶς τῶν Σαββάτων» γιά νά ἀλείψουν μέ ἀρώματα τό σῶμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ἀκουσαν ἐμβρόντητες τὰ λόγια τοῦ Ἀγγέλου «Ἡγέρθη, οὐκ ἔστιν ᾧδε· ἵδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν». Ὄταν ἀκουσαν τὰ λόγια αὐτά, αἰσθάνθησαν ἐκπληξη καὶ ἀπορία, διότι δέν μποροῦσαν νά συνειδητοποιήσουν τί ἀκριβῶς σημαίνουν. Άλλα σέ λίγο συνάντησαν τὸν Ἀναστημένο Κύριο, ὁ Ὄποιος μόλις τίς εἶδε, τούς εἶπε «Χαίρετε». Καί τότε ἡ ἀπορία τους μετετράπη σέ χαρά, χαρά ἀνεκλάλητη. Χαρά πού ἔδιωξε μακριά ἀπό τὴν καρδιά τους τὰ θλιβερά σύννεφα πού τούς εἶχε προκαλέσει ὁ θάνατός Του.

«Ἀνέστη ὁ Κύριος ὄντως!» Τήν συνάντηση τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ μέ τίς Μυροφόρες γυναῖκες ἀκολούθησε ἡ συνάντηση Του μέ τούς Μαθητές. Ἐκεῖνοι ἦσαν συγκλονισμένοι καὶ ἀπογοητευμένοι. Ἐκρύβοντο ἀπό τόν φόβο μήπως συλληφθοῦν καὶ τιμωρηθοῦν ἀπό τούς Ἐβραίους, ἐπειδή ἦσαν μαθητές τοῦ

Χριστοῦ. Ο Διδάσκαλος τους, ὅμως, δέν τους ἀφήνει. Ἐρχεται νά τους συναντήσει. Εἰσέρχεται στόν χῶρό τους «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων». Καί τους χαιρετᾶ μέ δύο μόνον λέξεις: «Εἰρήνη ύμῖν». Εἰρήνη σέ σᾶς! Δύο λέξεις, καί ή παρουσία Του, χαρίζουν βάλσαμο στόν ψυχικό τους πόνο καί ἀπέραντη εἰρήνη στήν ύπαρξή τους.

«Ἄνεστη ὁ Κύριος ὄντως! Καί μέ τήν τριήμερο Ἔγερσή Του εὐαγγελίζεται καί χαρίζει σέ δλους ὅσους Τόν ἀγαποῦν ὅ,τι ποθεῖ ἄσβεστα κάθε ἀνθρώπου ψυχή, ἀνεξαρτήτως τόπου καί χρόνου, τήν χαρά καί τήν εἰρήνη τους καρπούς τῆς Αναστάσεως Του. Αὐτούς πού ἔχαρισε στίς Μυροφόρες καί στούς Αποστόλους. Δωρήματα ύπερπολύτιμα, ἴδιαιτέρως γιά τόν σύγχρονο ἀνθρωπο, ὁ ὅποιος βιώνει μέ λύπη τήν ταραχή τῆς βίας, τῆς τρομοκρατίας, τῶν συρράξεων, τῶν ποικίλων ἀνταγωνισμῶν, τῆς ἀβεβαιότητας καί τῆς πολυπρόσωπης ἀνασφάλειας σέ συλλογικό καί προσωπικό ἐπίπεδο.

Παρ' δλ' αὐτά, ή Ἑκκλησία «ταύτην τήν κλητήν καί ἀγίαν ἡμέραν» μᾶς καλεῖ δλους «πρός μετουσίαν χαρᾶς καί εἰρήνης». Υπενθυμίζοντάς μας, ὅμως, ὅτι ή δίψα τῆς χαρᾶς καί τῆς εἰρήνης σβήνει μόνον μέ τό νερό τῆς συγχωρήσεως. Γι' αὐτό μᾶς προσκαλεῖ νά «συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Αναστάσει», διότι ὅποιος δέν συγχωρεῖ, δέν εἰρηνεύει ποτέ, οὔτε μέ τόν ἑαυτό του, οὔτε μέ τούς ἄλλους. Καί ἀφοῦ δέν εἰρηνεύει δέν μπορεῖ νά ἔχῃ καί χαρά. Διότι ἀληθινή χαρά χωρίς ἐσωτερική καί ἐξωτερική εἰρήνη δέν μπορεῖ νά ύπαρξη.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἄς δοξολογήσουμε τόν Αναστάντα Σωτῆρα Κύριο μας, ὁ Όποιος μᾶς ἀξίωσε νά ἔορτάζουμε καί ἐφέτος, γιά μιά ἀκόμη φορά στήν ζωή μας, τήν λαμπροφόρο ἡμέρα τῆς Ἔγέρσεως Του· τό Ἅγιο Πάσχα. Άς Τοῦ ἐκφράσουμε τήν ἐυγνωμοσύνη τῆς καρδιᾶς μας γιά δλα δσα ἔπραξε ύπέρ ήμῶν τῶν ἀναξίων καί

άμαρτωλῶν. Καί ἂς Τόν παρακαλέσουμε νά καταυγάζη τήν ὑπαρξη μας μέ τό ἀνέσπερο φῶς τῆς ἀγίας Του Ἀναστάσεως καί νά χαρίζη στήν ζωή μας τήν χαρά καί τήν εἰρήνη Του.

*Διάπυρος πρός τὸν Ἀναστάτα Κύριο εὐχέτης σας*

Ο Μητροπολίτης  
καὶ Πνευματικός σας Πατέρας  
  
† Ο Γλυφάδας,  
Ελληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καὶ Βάρης  
**ΑΝΤΩΝΙΟΣ**

Σημείωσις: Ή παροῦσα νά ἀναγνωσθῇ ἐπί τῆς ἐξέδρας καί πρό τῆς ἀναγνώσεως τοῦ Ἰ. Εὐαγγελίου τῆς Παννυχίδος.

Παρακαλοῦμεν νά τήν ἀναγνώσετε ἐκ τῶν προτέρων, ὥστε νά δυνηθῆτε νά ἀποδόσητε ὁρθῶς τά νοήματα.